

Πρώτα κοβεis, μετά... ρωτιάs

Ο κοβεis με τον τρόπο του, όλοι κάτω «τσιμπήμε». Και οι τίμιοι και οι «ασητεώνες» έχουν την αναλογία τους.

Μιλώντας, όπως είναι αναμενόμενο, για την κρίση που διανύουμε και τις ενδεχόμενες επιδιορθώσεις που χρειάζεται να γίνουν στο καταρρέον κτίριο του Δημοσίου, είναι καλό και χρήσιμο να κάνουμε ορισμένες βασικές διακρίσεις. Ένα είναι το ταμειακό πρόβλημα που έχει το κράτος μας. Ένα δεύτερο είναι το μόνιμο πρόβλημα υπερβολικού κόστους και, σπανιά, σπατάλης και διαφθοράς στον μηχανισμό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Όμως, η επιδιόρθωση των βαθύτερων λόγων που, κάθε τόσο, διαλύουν τα οικονομικά του κράτους, η αντιμετώπιση, δηλαδή, του διαρθρωτικού ελλείμματος, είναι μια άλλη υπόθεση. Σίγουρα δεν πρόκειται να λυθεί επειδή θα περικοπούν τα επδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Σίγουρα δεν θα έχουμε ένα καλύτερο κράτος αόρατο, όταν θα έχουν φορολογηθεί στην κλίμακα και όχι αποσταλάξει τα επιπλέον εισοδήματα πολλών κατηγοριών που οπιδανού κράτους. Δυστυχώς, το κράτος

κλειδώνει πάντοτε επάνωδραση, αφού ο Καραμανλής δεν μπόρεσε, δεν ήθελε και κυρίως, αδιαφόρησε.

ΑΕΙχι όμως, από καιρό σε καιρό, να θυμίζουμε ο ένας στον άλλον γιατί το κράτος μας φταίνει οι πολιτικοί. Είναι εύκολο να δείξουμε στην πλευρά όπου δεν υπάρχει κανείς όταν ζητούμε να γλιτώσουν «αυτούς» τα λεφτά που λείπουν από τα ταμεία, διαβεβαιώνοντας πως έτσι θα λυθεί μια για πάντα το τόσο σοβαρό πρόβλημα. Μακάρι να ήταν όλα τόσο απλά!

Ο κοβεis με τον τρόπο του, όλοι κάτω

«τσιμπήμε». Και οι τίμιοι και οι «ασητεώνες» έχουν την αναλογία τους. Προσέχτε μόνον μερικά πράγματα παραδείγματα. Στο πρώτο χρόνο πρωθυπουργίας Σημίτη για να ανακάμψει ο ΟΣΣΕ προτάθηκε «να κλείσει η Πελοπόννησος». Υπάρχει, ακόμη σήμερα, γραμμή που λειτουργεί στην Καλόβρατα με έναν ή δύο επιβάτες. Οι Σιδερόδρομοι εξακολουθούν να μας κοστίζουν 3 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα.

Το Υπουργείο «πρωτοκλάσε των κογινοστών» ή τυπικός Υγείας έφερε στον δαμόνο διάλογο διάταξη με την οποία ζητεί να μπορούν να δημιουργούν μονάδες πρόωροθωιασ φροντίδας και εξυγίανσης κογινοστών περιθαλάσσ μόνον οι γιατροί. Η αρμόδια υπουργός δημοσιολογεί ένα πρόνομο για ολιγοσ; ένα βάρος για πολλοσ; κογινοστών προσώπολογοσ;.

Αιματώνοντας σε ερώτηση τις βουλευτοσ; φ. Παππά η υπουργός Γεωργίας ενημέρωσε τη Βουλή ότι οι οργανώσεis σφραγίδοσ; που δόθεν εκπροσωπούν τους

αγοράτες (ΓΕΩΑΕΕ, ΠΑΕΓΕΕ, ΣΥΛΑΕΕ) ενισχύθηκαν από το κράτος με το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ! Δεν είχε κοβέντα για την άμεση περικοπή του σχετικού κονδυλίου.

Κι όμως, μπορούν να γίνουν πολλά. Η διοίκηση του ΙΚΑ όρισε «έπιτα από έρευνα αγοράσ;» νέο κόστος υαίων για συνάθετα ιατρικά εξετάσεis, μικρότερο κατά 30% και άνω. Που δεν το έκαναν ναυτερεα και με ποια κοβή θα πληρώσουν χωρίς έκπτωση τα πολυπλοσ;τα κράτη. Ο υπουργός Βιομηχανίας Γ. Ρογκόστας ανακάινωσε δκι η δαπάνη για βενζίνες κρατικών αυτοκινητών μετέθηκε κατά 64% και πως σε ένα τρίμηνο εξοικονομώθηκε το ποσό των 153.729 ευρώ.

Πολλάς που εμψυχοσε πως όταν θέλεις να περικοπεις τις κρατικές δαπάνες, απόλας «κόβεis και... περμείνεις». Οποιοσ; έχει σπινθήσει να σκεφτεί από αυτές θα εμπραυνιστεί πρώτοσ. Τότε θα έλθεις αν είναι πράγματι αναγκαίοσ ή όχι.